

UITNODIGING VOOR DE Kostersdagen 2018



Emmeloord, 2 augustus 2018

Geachte kosters,

De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel 'Kan een waakzaam oog nog bidden?' staat onze bisschop stil bij het werk dat de koster ten dienste van de gemeenschap en de liturgie verricht. Tegelijkertijd staat hij stil bij de vraag of het praktische werk van de koster nog genoeg ritme biedt om als gelovige mens méé te vieren. Een interessant spanningsveld dat ongetwijfeld bij velen van u herkenbaar is.

Zoals naar onze gewoonte zijn er, na de lunch, een viertal workshops waarin het thema van de dag verder zal worden uitgewerkt.

In de hoop u op één van de kostersdagen te ontmoeten groet ik hartelijk,
mede namens de leden van Diocesane werkgroep voor Liturgie,

Pastoor V.A.H. Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Programma

10.00 uur	Aankomst, koffie of thee
10.30 uur	Welkom door de voorzitter van de Werkgroep, pastoor Victor Maagd
10.35 uur	Inleiding door mgr. dr. C.F.M. van den Hout onder de titel 'Kan een waakzaam oog nog bidden?'.
11.20 uur	pauze met koffie of thee
11.30 uur	vragen en reacties
12.15 uur	lunch
13.30 uur	workshops
14.10 uur	workshops
14.50 uur	pauze met koffie of thee
15.00 uur	korte afsluitende viering
15.30 uur	vertrek

Workshops

Op de Kosterdag is op de middag voorzien in 2 workshoprondes. Uit de vier workshop die worden aangeboden kunt u er twee kiezen. U kunt een keuze maken uit de volgende workshops:

WORKSHOP 1 De inrichting van het priesterkoor

Een altaartafel, lezenaar en stoelen vormen de standaardinrichting van een liturgisch centrum. Ze vormen de een vanzelfsprekende inrichting van een katholieke kerk. Maar wat valt er te zeggen over het altaar, de ambo en de sedilia? Priester Arjen Jellema neemt u mee langs deze 'meubelstukken' en vertelt over hun betekenis en geschiedenis. Daarnaast zal hij met u kijken wat de meest recente, liturgische instructies hieromtrent verlangen.

WORKSHOP 2 Directorium en liturgische boeken

Priester Victor Maagd geeft uitleg bij het directorium. In de meeste sacristieën is dit 'spoorboekje' voor het liturgisch jaar te vinden. Maar wie weet de weg te vinden in de wirwar van afkortingen, feesten, gedachtenissen en verwijzingen naar bijbelteksten. Pastoor Maagd neemt u bij de hand en legt e.a. uit. Daarnaast zal hij ook de logica van het Altaarmissaal bespreken.

WORKSHOP 3 Bijzondere vieringen

Naast de zondagse viering is er een diversiteit aan andere liturgieën. We hoeven maar te denken aan de vieringen waarin de sacramenten worden gevierd. Wat vraagt dan onze bijzondere aandacht? Pastoraal werker José Lange vertelt u hierover.

WORKSHOP 4 Bisschoppelijke liturgie

Viert de bisschop een andere liturgie dan de gemiddelde priester? ja én nee. Natuurlijk verschilt de Eucharistie waarin hij voorgaat niet van die waarin een priester voorgaat. Toch zijn er een aantal verschillen. Die hebben te maken met zijn ambt als eerste herder van een bisdom. De bisschoppelijke ceremoniarus, Johan Krijnsen, legt uit welke bijzonderheden dit zijn. U wordt van harte uitgenodigd om zijn workshop te bezoeken en kennis te maken met de liturgische rechterhand van mgr. Van den Hout.



KOSTERSDAG in GRONINGEN Zaterdag 6 oktober 2018

Pastorie St. Martinusparochie
Radesingel 4
9711 EJ GRONINGEN



KOSTERSDAG in LEEUWARDEN Zaterdag 20 oktober 2018

Titus Brandsmahuis
Bonifatiusplein 21
8911 JT Leeuwarden

Aanmelden

Aanmelding bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiusingel 79, 9711 BG Groningen, 050- 4065888, Email. l.winter@bisdomgl.nl. Graag vermelden vanuit welke parochie u komt, met hoeveel personen, telnr. en in welke plaats u de Kustersdag gaat bijwonen.

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk maar graag vóór 26 september.

Aan deze dagen zijn geen kosten verbonden.

De koffie, thee en een eenvoudige lunch worden U aangeboden.

