

Zondag 11 juni

Zondagvieringen

- 09.15 uur Christelijk Gereformeerde Kerk
Stationsweg 39
- 09.30 uur PKN De Fontein, Op de Keppels 3
19.30 uur meezinghappening 'Geloof, Hoop en Liefde' met liederen uit praise- en popmuziek door de zanggroep en jongerenband van de Fonteinkerk.
- 09.30 uur PKN Grote Kerk, Markt 2
- 09.30 uur PKN De Herberg
Harddraversdijk 1
- 09.30 uur Remonstrants-Doopsgezinde kerk
Legeweg 14
- 11.00 uur Rooms-Katholieke kerk
Koningstraat 26, Eucharistieviering

12.30 Processie

Vertrek bij de RK kerk in de binnenstad naar de Bonifatiuskapel.

Bonifatiuskapel en Processiepark

13.00 - 15.00 Oecumenische ontmoeting en lunch

Voor alle aanwezigen, aangeboden door het bisdom, met gelegenheid de bisschop te feliciteren. Muzikale omlijsting door Progress en Salvation. Opgave voor de lunch via: bonifatiusdagen@gmail.com.

14.00 Rondleiding over Titus en Bonifatius

En 'een pelgrimskapel in verbinding met het open Friese landschap'.

15.00 Afsluitende oecumenische gebedsviering

Met de bisschop en voorgangers van alle kerken.



Bonifatiusdagen 2018

8-9-10 juni

Dokkum

Geloof, Hoop en Liefde

De Bonifatiusdagen 2018 zijn georganiseerd door een voorbereidingsgroep van de RK Pax Christi parochie, de PKN Dokkum, de Christelijke Gereformeerde kerk Dokkum, de Remonstrants-Doopsgezinde gemeente en het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Contact: Marian Folmer, Interkerkelijke Werkgroep Bonifatiusdagen, tel. 06 - 20503625.
E-mail: bonifatiusdagen@gmail.com.



Vrijdag 8 juni

18.00 Start jongerenweekend 'The Messenger' van het Jongerenplatform bisdom

Groningen-Leeuwarden in het Bonifatiuspark.
Aanmelding: jongeren@bisdomgl.nl

19.00 Oecumenische openingsvesper

Christelijk Gereformeerde kerk, Stationsweg 39
o.l.v. ds. Ton van der Wekken

20.00 Gastlezing: 'Pelgrimeren in Fryslân: naar Dokkum en Santiago aan het Wad'

Door Lammert de Hoop en Hans de Jong, Stichting Santiago aan het Wad.

Zaterdag 9 juni

13.00 - 17.00 Straattheater in de binnenstad

Muziek, kinderknutselen, selfie maken en houten opinietorens over "Wat betekent voor jou geloof, hoop en liefde?"

14.00 - 17.00 Mini-pelgrimstocht Dokkum <-> Klooster Claercamp bij Rinsumageest

Kennismaking met de nieuwe pelgrimsroute Claercamp in Noordoost Fryslân. Afstand: 2 x 5 km. Vertrek bij de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12.

17.30 - 19.00 Pelgrimsmaaltijd

In restaurant De IJsherberg, Harddraversdijk 1, Dokkum. Kosten: € 12,50. Opgave tot 4 juni via: bonifatiusdagen@gmail.com.

19.30 - 22.00 Bonifatius Festival 'Geloof, Hoop en Liefde' in De Herberg

Harddraversdijk 1. Jurering van zelfgemaakte 'Mantels voor Maria' m.m.v. de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouwe (Den Bosch). Avondprogramma met o.a. gospelgroepen De Regenboog en Unity, kinderkoor de Blide Sjongers, workshops over schilderen met kunstenaar Jan Kooistra (€ 10,-), liturgische bloemschikking (€ 5,-) en djembé-muziek. Expositie van heiligenbeelden en marktpresentatie van ecologische voeding, Dokkumer Bonifatiusproducten en de Evangelische Boektiel. Aanmelding voor workshops via: bonifatiusdagen@gmail.com.



Geloof, Hoop en Liefde zijn de kernwoorden van elke christelijke 'mienskip' (gemeenschap). Hoe maken we ze waar in deze tijd? De interkerkelijke Bonifatiusdagen bieden een inspirerend programma met vieringen, jongerenactiviteiten, straattheater en een kleurrijk Bonifatius Festival. Eigentijds pelgrimeren sterkt nieuwe hoop ('delen') en vertrouwen (geloof) onder de mensen. De 'Mantel van Maria', symbool van Gods Liefde die beschutting biedt aan alle mensen, inspireert ontwerpers uit verschillende kerken tot zelfgemaakte Mantels voor Maria.

25 Jaar priesterjubileum

De viering op zondag 10 juni in de Bonifatiuskapel staat ook in het teken van het 25-jarig priesterjubileum van mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Zijn uitnodigingsbrief over Geloof, Hoop en Liefde krijgt 's morgens aandacht in de protestantse erediensten. Speciale gasten uit het zuiden, zoals het Brabantse St. Jorisgilde en de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch, luisteren het zondagprogramma op. Vaandels en trommels verhogen de feestvreugde op deze christelijke hoogtijdag van het noorden.

U bent allen van harte welkom!