



De parochie is voor de meeste mensen het (eerste) contact met de kerk. Bisschop van den Hout vertelt waarom het werk van de parochie zo belangrijk is.

Toen ik als kind in de jaren 70 op zaterdag naar de mis ging, moest ik van mijn moeder altijd een dubbeltje uit het centenbakje in de kast nemen voor de collecte. Ik besef nu dat dat toch wel weinig was, ook toen al. De kerk is namelijk altijd belangrijk geweest voor mij, en ik heb er ook nooit een hekel aan gehad. Er waren soms momenten dat ik ontroerd kon zijn. Het gezongen Credo heb ik altijd mooi gevonden. En er staat me bij dat de pastoor vaak preekte over Jezus die aan Petrus vroeg of hij Hem beminde. Misschien sprak hij er niet zo vaak over, maar hebben die woorden mij het meeste getroffen.



De parochie zorgt voor binding van mensen met de geloofsgemeenschap. Uw steun aan de parochie dient de toekomst van de kerk.

Mgr. Ron van den Hout

Wat wilt u nalaten en aan wie?

Waarschijnlijk hebt u nagedacht over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Maar denkt u daarbij alleen aan personen? Aan familie of andere dierbaren? Of kijkt u verder dan dat? Zijn er bijvoorbeeld goede doelen waaraan u wilt nalaten, dit kan ook uw parochie zijn.

Door uw parochie op te nemen in uw testament zorgt u er voor dat ook na uw overlijden het geloof kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties. En wat is nu mooier dan anderen de kans geven om te ervaren wat in uw leven zo'n belangrijke rol heeft gespeeld?!

De waarde van het geloof is niet in geld uit te drukken. Geloof zou gratis moeten zijn en is dat in veel gevallen ook. Maar de diensten die uw parochie aanbiedt kosten geld. Daarom kan alleen met uw hulp het geloof, uw geloof blijvend worden doorgegeven aan toekomstige generaties.



Elke bijdrage groot of klein is voor uw parochie van grote waarde om haar belangrijke werk voort te kunnen zetten.

Actie



Kerkebalans

2019

‘Geef toekomst aan uw geloof’

Nalaten aan uw parochie

U maakt zo het belangrijke werk om het geloof door te geven mogelijk!

Hoe kunt u nalaten aan uw parochie?

De beste manier om dit te doen is door de parochie op te nemen in uw testament. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:

Uw parochie als erfgenaam

Neemt u uw parochie op als (mede)erfgenaam, dan heeft zij recht op een (deel van) uw totale nalatenschap. U kunt in uw testament één erfgenaam opnemen, maar u kunt er ook voor kiezen meerdere erfgenamen op te nemen. Zij verdelen dan uw nalatenschap onderling op de manier zoals u dit hebt bepaald.

Uw parochie als legataris

Zeker wanneer u naaste familie als nabestaanden heeft is de keuze om uw parochie als (mede) erfgenaam op te nemen in uw testament misschien lastig. Wanneer u toch een deel van uw bezittingen aan uw parochie wilt nalaten, kunt u er ook voor kiezen om uw parochie als legataris op te nemen in uw testament. Door uw parochie als legataris op te nemen kunt u een zelf te bepalen bedrag of een of meer goederen schenken. Het restant van de nalatenschap gaat dan naar de erfgenamen.

Hoeveel van het geld dat ik nalaat krijgt mijn parochie nu echt?

Wanneer u geld nalaat aan uw parochie, dan gaat ook echt elke cent daar naartoe. De Belastingdienst heeft het Rooms Katholieke Kerkgenootschap en de zelfstandige onderdelen daarvan aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw parochie is vrijgesteld van het afdragen van erfbelasting en dus over het volledige bedrag dat u nalaat kan beschikken.



Hoe weet u zeker dat uw wensen ook worden nageleefd?

Uw wensen legt u vast in een testament, dat wordt opgesteld door een notaris. U kunt in uw testament zelf iemand aanwijzen die na uw overlijden de afwikkeling van uw nalatenschap verzorgt. Dat is een prettig idee, omdat u zo iemand kunt aanwijzen aan wie u dit toevertrouwt. Kent u niemand die dit voor u zou kunnen doen? Dan kan ook de notaris deze rol op zich nemen.

De notaris kan u adviseren bij het opstellen van uw testament. Hoe duidelijker u uw wensen kunt aangeven, hoe eenvoudiger het is om een testament op te maken.



Maar ook wanneer u niet precies weet hoe u uw nalatenschap wilt regelen is de notaris een goede gesprekspartner. Voor uw nabestaanden is het prettig wanneer u uw laatste wensen in een testament vastlegt. Voor hen betekent het dat zij niet hoeven te bedenken wat u het liefst zou hebben gewild. Dat geeft rust in verdrietige tijden.

U kunt uw testament altijd aanpassen als u in de loop van de tijd tot andere inzichten komt. Ook dit gaat via de notaris, zodat altijd duidelijk is wat uw laatste wensen zijn geweest.

Help mee om het geloof door te geven aan toekomstige generaties. Mogen we op u rekenen?

Hebt u vragen?

Neemt u dan contact op met uw parochie of kijk op www.bisdomgl.nl.

Dit is een uitgave van:



Oktober 2018

Foto's: Marlies Bosch

