



Groningen, zomer 2019
Van: Het Jongeren Platform
Aan: Begeleiders van de vormelingen.
Onderwerp: Vormselactiviteiten



Beste begeleiders,

Wat willen we eigenlijk met twee vormselactiviteiten? Wat vragen wij van u bij deze activiteiten? Waar kunt u met vragen terecht? We gaan er nader op in met deze brief en hopen dat u onze activiteiten kunt inpassen in uw eigen vormselprogramma.

1. Wat willen we als Jongeren Platform (JP) met twee vormselactiviteiten?

'Belong', 'believe', 'behave', zijn de drie begrippen die we nastreven voor kinderen, tieners en jongeren in ons bisdom: 'erbij horen', 'geloven' en 'je geloof doen'.

- Het gevoel van 'erbij horen' is belangrijk: bij je eigen vormselgroep (klein of groot), bij de hele kerk en bij God. Voor grote groepen vormelingen lijkt het voldoende om met de eigen groep samen te komen. Maar wat te doen met kleine (tot zo'n 10 vormelingen) of zelfs minimale groepjes van enkele vormelingen? Die hebben de grote groep nodig om 'erbij-willen-horen' te bereiken. Daarom hebben we bisdom-activiteiten georganiseerd. Ze maken duidelijk dat het vormsel, God en Jezus niet iets is voor heilige boontjes, maar voor leuke jonge mensen die snappen dat hun leven meer betekenis krijgt met God en met het vormsel, dan zonder. Dat laatste is eigenlijk al 'geloven'.

- Geloof dat we willen doorgeven aan volgende generaties. Daarvoor zijn een aantal redenen maar één reden staat voor ons centraal: We willen jonge mensen helpen om betekenis te geven aan hun bestaan. De zin die wij, dankzij onze band met God, zelf ervaren in ons eigen leven, in goede en kwade dagen. De relevantie van hun geloof.

- 'Je geloof doen' gaat over actie, maar ook over zorg voor je eigen leven en dat van de mensen om je heen. Opkomen voor een ander hoort daar wel bij en pesten niet. Plezier maken wel, maar verslaving niet. Met alle generaties samenkomen wel, je in je uppie op zolder verliezen in het gamen niet. Je geloof doen gaat over keuzes maken en met anderen het goede nastreven. Zo kunnen we samen kerk zijn (worden) en iets proeven van hoe je met God een gelukkig mens wordt.

De reden voor een Martinusdag met het thema 'Bijzonder' in combinatie met een vormselweekend, met het thema 'Meer!', is om dit mogelijk te maken. Ontdekken hoe relevant het geloof en het vormsel kan zijn voor je leven. Dat je daar niet alleen in staat. En dat het gaaf is om er ook iets mee te doen! De kracht van de activiteiten van het JP is dat we ons geloof in de kerk niet alleen vastplakken aan één pastor, jeugtleider of ouder, maar dat de jongeren de kans krijgen om te zien dat de kerk iets is van ons allemaal, ook van jou als tiener/jongere. Je hoort het ook eens van een ander, je mag er zelf deel van zijn en er een bijdrage aan leveren. De Martinusdag is een opmaat voor het vormselweekend. En omgekeerd: in het weekend bouwen we voort op de Martinusdag. De thema's van de 'theme-talks' zijn: Godsbeelden, Verzoening als het misgaat, de Heilige Geest, je Vormsel of je leven, de Kerk en jij.

2. Wat vragen we u om te doen tijdens de activiteiten?

Tijdens de Martinusdag in het (voormalig) Karmelklooster te Drachten proberen we met zoveel mogelijk jonge begeleiders het programma in te vullen. Als er veel vormelingen komen en meer begeleiders nodig zijn gaan we u dat vooraf vragen.

Anders dan vorig jaar hebben we voor de begeleiders ook een eigen 'bijzonder' programma in het voormalige Karmelklooster. Via www.bisdomgl.nl/jongeren houden we u op de hoogte over dit programma. Er valt wat te zien, te beleven en te leren.

Tijdens het vormselweekend in Appelscha vragen we iets heel anders van de begeleiders. Ook dan proberen we het programma zoveel mogelijk met jonge begeleiders vorm te geven. Van elke groep vormelingen vragen we (afhankelijk van de grootte) tenminste één volwassene die de vormelingen van de eigen groep kent en die bijdraagt aan een positieve en vriendelijke sfeer. Bovendien zijn we in het weekend zelf verantwoordelijk voor de catering, dus dat vraagt om samen aanpakken. Begeleiders krijgen uitgebreide informatie over wat we precies verwachten. We denken dat het weekend helemaal te gek wordt. Begeleiders van vergelijkbare weekends geven aan dat ze er van genoten hebben en dat ze er zelf veel aan gehad hadden, ook voor hun taak in de vormselgroep.

3. Waar kunt u heen met vragen?

U kunt al uw vragen stellen via jongeren@bisdomgl.nl of telefonisch/app via 06 - 24863901. Op de website vindt u een aanmeldingsformulier. We hopen dat het lukt om met de hele vormselgroep te komen. Vormelingen kunnen, in overleg met hun ouders, zichzelf ook aanmelden. Vormelingen van vorig jaar die graag aan het weekend willen deelnemen zijn ook van harte welkom!

Hopelijk zien we u en de vormelingen tijdens de Martinusdag en het weekend!

Met vriendelijke groeten,

Het Jongeren Platform van het bisdom Groningen Leeuwarden