

Aanmelden



Diaconale leerroute Naar de kerk van de toekomst

De gehele Diaconale Leerroute
loopt van:
September 2019 - mei 2021

Het eerste semester omvat
5 bijeenkomsten:
data:
Zaterdag 8 februari
Maandag 24 februari
Dinsdag 17 maart
Donderdag 2 april
Zaterdag 18 april

De zaterdagbijeenkomsten vinden
plaats op het bisdomhuis in
Groningen.

*Na het eerste semester kunt u
besluiten om door te gaan voor de hele
route. Latere data van de cursus volgen
dan.*

Doen dus! En wees er snel bij!

Aanmelden kan bij
l.winter@bisdomgl.nl of 050-4065888
graag voor 30 januari

Informatie bij:
a.erich@bisdomgl.nl of
050-4065869 (donderdag)



Deze cursus behoort tot het aanbod
van de Bonifatiusacademie.

www.bonifatiusacademie.nl

Bonifatius Academie



Waarom een Diaconale Leerroute?

Opzet van de Leerroute

Ervaringen

Paus Franciscus zei het al:
'Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken en mensen ontmoeten. Dat God ons liefheeft is een feest, maar mét die liefde in ons, moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten.' Zo maken we in daden van barmhartigheid, solidariteit en trouw die liefde concreet. Dat is diaconie: dienst aan mensen vanuit je gelovige inspiratie.

Van de Kerk wordt terecht verwacht dat ze zich inzet voor de noden van mensen. Als dat niet gebeurt, wordt dat pijnlijk gemist. Misschien hebt u dat zelf wel ervaren. Kom dan in beweging en neem het initiatief. Help mee om in uw parochie de diaconie op te bouwen en vorm te geven. En meldt u aan voor de **Diaconale Leerroute van de Bonifatius Academie**.

Want die hebt u nodig om goed voorbereid te beginnen. Misschien bent u gevraagd om zitting te nemen in het PCI (Caritas) bestuur van de parochie. Ook als PCI-bestuurder hebt u veel profijt van de leerroute.

Misschien bent u gevraagd om in uw lokale geloofsgemeenschap met een paar anderen uw ogen en oren open te houden voor de noden en behoeften van de mensen daar. Meldt u dan ook aan.

Ook jonge mensen kunnen zich inzetten voor anderen. Hoe? U ziet er aansprekende voorbeelden van.

Voor alle mensen die willen nadenken over en werken aan de diaconie van de toekomst is deze Diaconale Leerroute.

In het **eerste semester** leert u wat diaconie is; waarom de Kerk dit zo het belangrijk vindt. U leert ontdekken wat diaconie voor een parochie concreet betekent en welke methodes er allemaal zijn om diaconie handen en voeten te geven.

U leert goed kijken. Dat is van belang om te ontdekken waar de noden en behoeften zijn en welke dat zijn... U leert ook uw eigen grenzen en die van anderen te respecteren. Waar het kan wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk

In het **tweede semester en derde semester** gaat u zelf aan de slag in uw eigen parochie. U kijkt samen met de mensen daar, of u een diaconaal project kunt opzetten. Daar krijg u hulp bij. U leert vooral om stap voor stap te werken en te zorgen voor een gedegen aanpak en opzet.

In deze twee semesters komt u een aantal keren bij elkaar als groep om elkaars projecten te belichten. Er zijn ook inhoudelijke bijeenkomsten rond een thema. Ook krijgt iedere cursist een mentor waar u altijd terecht kunt met vragen en problemen.

Het **vierde semester** laat u kijken naar het project: Is het gelukt? Wat is de impact op alle betrokkenen?

Een oud-cursiste, Maria Breeuwsma, deelnemer aan een eerdere versie van deze cursus zegt:
'Door de cursus ben ik veel bewuster gaan werken als vrijwilliger. Projectmatig handelen en werken werpt vruchten af. Niet alleen wordt voor jezelf alles veel duidelijker, maar je komt als vrijwilliger ook professioneler en daadkrachtiger over. Bovendien leer je veel van de aanpak van anderen door middel van uitwisseling van gedachten en ideeën. De cursus heeft mij erg goed gedaan. Ik beveel hem van harte aan!'

Een andere oud-cursiste, Marijke van der Wal: ' De cursus heeft mij inzicht gegeven in hoe je projecten opzet en hoe je stapsgewijs je doel kunt bereiken. Ook hoorde ik veel noodgevallen in de parochies, waar ik geen weet van had. Er is nog best veel te doen. Je krijgt meer achtergrondinformatie. De cursus heeft mij de ogen geopend. Ook heb ik door de opdrachten veel geleerd. Zet een project goed op papier. Door te doen leer je tegen welke problemen je oploopt en hoe je die leert oplossen. De onderlinge contacten vond ik erg fijn. Je ontmoet geestverwanten in de kerk en leert met elkaar in groepjes onderwerpen te behandelen. Dat inspireert en is erg leerzaam.'