





HET CADEAU



10 brieven over liefde, leven en lichaam

'Puk is nu mijn vriendinnetje.'

'Lars kijkt zo raar naar mij.'

'Mam, hoe komt de baby in je buik?'

Kinderen zijn nieuwsgierig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Onderwerpen waar je als gelovige ouder zelf je kind in wil opvoeden.

En daar is nu een waardevol project voor: 'Het cadeau' bestaat uit 10 brieven voor kinderen (ca. 10-12 jaar) en een apart ouderdeel. Het geeft ouders handvatten om op een liefdevolle en respectvolle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid. Samen het prachtige plan, het cadeau, dat God door zijn schepping in ons heeft gelegd, ontdekken.

Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam

- ♥ thuisproject voor ouders en kinderen (ca. 10-12 jaar)
- ♥ apart kinderdeel (rijk geïllustreerd) en ouderdeel
- ♥ in eigen tempo te volgen
- ♥ ouderdeel heeft uitgebreide begrippenlijst en index om de juiste brief bij een onderwerp te vinden
- ♥ ouderdeel bevat ook handvatten voor de seksuele opvoeding
- ♥ voorwoord van mgr. R. van den Hout

Kijk ook op
opgroeisymposium.nl
dinsdag 23 april
is er een webinar
over 'Het cadeau' en
twee andere projecten



Meer info en waar je het kunt bestellen lees je op de bijbehorende website:



www.LiLeLi.nl

